

# 't Biesteneirke

februari 2020

www.biesteneirke.be

nummer 252

## In dit nummer:

Wist je dat...?

De bisschop op de Biest

Reisverslag

Cindy & Maxime in  
Nieuw-Zeeland

Project Biest in 2020

Ten huize van...

Arne en Pranee De Ketele

Naaidag t.v.v.

vzw Kleine Held

.....

### Colofon

't Biesteneirke is een niet-commercieel maandelijks magazine dat gratis verspreid wordt op 1 070 exemplaren voor en door de bewoners van de wijk Biest in Waregem. Tevens worden meer dan 330 exemplaren digitaal verstuurd. De volledige organisatie wordt gedragen door vrijwilligers. De redactie bestaat uit: Koen Christiaens, Carine Verhaeghe, Rik Verhaeghe, Marianne Verstaen en John Vervaecke. Daarnaast telt 't Biesteneirke tientallen losse medewerkers. De redactie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van artikels die door derden aangereikt worden, doch behoudt zich het recht om (bepaalde) inhoud ervan te censureren of te weigeren. Dit en vorige Biesteneirkes zijn tevens te raadplegen op [www.biesteneirke.be](http://www.biesteneirke.be). Wil je meehelpen of heb je een leuk verhaal of verslag: mail naar [redactie@biesteneirke.be](mailto:redactie@biesteneirke.be). Verantwoordelijke uitgever: Rik Verhaeghe, Kuipersstraat 65, 8790 Waregem



## Beste Biestenaar



't Biesteneirke wordt al een tijdje digitaal verstuurd, hierdoor bereikt het nieuws van de wijk

heel wat Vlamingen van ver of dichtbij.

Dit februarinummeer gaat nog een stapje verder:

Arne vond de liefde in het tropische Thailand.

Cindy en Maxime vonden de liefde dichterbij huis

en trokken onlangs naar het prachtige Nieuw-Zeeland.

Een Biesteneirke van pool tot evenaar dus !



Veel leesplezier !

Rik Verhaeghe  
hoofdredacteur

# Bomvolle kerk voor de komst van Mgr. Lode Aerts

tekst: Winoc Van Thuyne

Zondag 22 december was een druilerige en toch bijzondere dag voor de Biest. Een vrouw uit de Sint-Michielsbeweging werd er gezegend als godgewijde vrouw, een eerder ongebruikelijk gebeuren in deze tijd, maar toch niet zo uitzonderlijk. Een godgewijde vrouw is ongehuwd en legt geloften van zuiverheid af zonder echter in te treden in één of ander klooster.

Er was veel volk: familieleden, vrienden, kennissen, Biestenaars, gezinnen met kinderen, priesters die mee concelebreerden, opvallend veel jongeren. Ook een paar zuigelingen die vaak krijsend het gebeuren klank gaven. De bisschop stoorde er zich niet aan. In zijn academische preek had hij het o.a. over de zin van een christelijk leven, de goede en kwade dagen, de rijke betekenis van de naam Emmanuel, waar naartoe met onze samenleving? Zijn we bang voor onze gezondheid, onze toekomst? In deze kersttijd gaf hij ook een hoogstaande uitleg over de betekenis van het woord Jezus, van het Hebreeuwse *Jesjoea* wat bevrijding of verlossing moet betekenen. Als slot zei hij dat uiteindelijk God voor iedereen *God met ons* zal zijn.



Tijdens de overhandiging van de kentekens bracht de muzikale familie Van Heghe (regelmatige gasten in de kerk) het bekende *O come, O come, Emanuel* in de versie van Guys op dwarsfluit en viool, op de vleugel meesterlijk begeleid door Jan Christiaens. De

bisschop kon het niet laten, af en toe wendde hij het hoofd naar de muzikanten, het werd stil, zeer stil; je hoorde enkel het geluid van de wind die rond het gebouw zijn weg zocht.

Voor wie halverwege zat, kon je in de top van een boom achter de kerk een eenzame ekster zien, herkenbaar aan zijn zwart-witte verenkleed. Hij wipstaarte onophoudelijk en met zijn kop maakte hij rusteloze bewegingen. Hij zat daar omdat er geen vensterbanken zijn aan de kerk en toch wilde hij de vergadering

bijwonen. Hij vroeg vergiffenis. Naar een oud verhaal had de ekster vroeger een prachtig verenkleed maar toen zijn soort spotte met de gekruisigde Jezus werden ze vervloekt en kregen ze de veren van rouw.

Het *Onze Vader* werd massaal meegezongen, hand in hand, het was beklijvend. De communie was bijna een volkstoeloop, iedereen schoof aan. Het *Wees gegroet, Maria* mocht niet ontbreken, samen met het prachtige Franse lied *Maria, koningin van de heiligen*. De receptie achteraf mocht er best zijn. In de bar werd over van alles en nog wat gepraat, natuurlijk over het weer, de vrouwen, de studies van de kinderen, het voetbal en over wat gaan we eten op kerstavond ? Gourmet, je hoorde niets anders. Mocht je het geloven er waren beenhouwers en vlees te kort. En de bisschop, die onderhield zich langdurig met jongeren, met vluchtelingen uit Syrië, met Afrikanen en ook met de gewone mensen van bij ons. Een prachtig beeld.

Bij het verlaten van de kerk zochten mijn ogen onwillekeurig naar die vogel die nu speels aan het stoeien was met een soortgenoot. Twee eksters brengen geluk zegt men. En plots lasten ze een rustpauze in, ze keken elkaar diep in de ogen. Eksterogen ?

## **Project Biest is er ook in 2020 !**

---

*tekst: Rik Verhaeghe*

Project Biest mag 1 kaarsje uitblazen. De jonge vereniging heeft een aantal geslaagde activiteiten georganiseerd het afgelopen jaar en kan positief terugblikken.

Ook in 2020 zullen de bestuursleden van Project Biest hun beste beentje voorzetten om de buurt te laten feesten, babbelen, drinken,... kortom gezellig samenzijn. Neem alvast je agenda en noteer deze evenementen:

- ↳ woensdag 8 april: knutselnamiddag (SOB De Roose)
- ↳ vrijdagen 10 en 17 april: speelstraat (Kuipersstraat 49-65)
- ↳ zondag 26 april: kubbtornooi kubBiest (SOB De Roose)
- ↳ zondag 7 juni: wandeling door de wijk (SOB De Roose)
- ↳ zondag 20 september: straatfeest Biestival (straat nog te bepalen)
- ↳ zaterdag 26 december: kerstdrink Biestende (in en rond SOB De Roose)

De data zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

# Ten huize van... Arne en Pranee De Ketele

tekst: Marnix Pruvoost – foto's: Arne De Ketele en John Vervaecke



't Was op de receptie van 't 250<sup>ste</sup> Biesteneirke dat ik ze beiden, voor het eerst zag. Zie je het niet zitten voor een interviewke? "Ewel", zei hij, "kom ne keer binnen, als 't past, 't liefst met de dagen." Zij zei: "Please you're welcome" en zie ons hier nu zitten, de fotograaf en ik, aan tafel, omringd door de geuren van wierookstokjes, proevend van zeewierkoekjes en drinkend van... Och ja beste lezer, 'k zou u beter vertellen waar we nu beland zijn zeker? In de Kleithoekstraat, bij Arne De Ketele.

## Arne, je vriendin is Thais ?

Dat klopt, maar voor alle duidelijkheid naar jullie lezers toe, wil ik toch even meegeven dat het wel degelijk jullie waren die de vraag voor een interview gesteld hebben. Als je *dat* wil noteren wil ik op je vragen antwoorden.

## Arne, waren er dan geen *meiskes van langs hier te vinden*?

Och *zwijgt man*, 't is eigenlijk een lang verhaal. En als ik eerlijk mag en moet zijn is 't allemaal begonnen op de Biest. Je weet dat ik deel uitmaak van de fietsclub, met ons lokaal in de Heerlijkheid. We hebben al heel wat benefietritten in de benen. Dat er op dergelijke tochten vriendschapsbanden ontstaan is niet vreemd en zo heb ik Jan leren kennen. Het klikte tussen ons, we gingen samen op reis, fietsvakanties voor alle duidelijkheid en na Turkije maakten we de afspraak om toch eens een uitgebreide overzeese tocht te maken en het werd ... Thailand.

## En... ?

Ewel ja,... we zijn geland in Bangkok en scheel van de honger zijn we in een restaurant wat gaan eten. Jaja, en de dag nadien ook en de dag nadien ook, in 't zelfde restaurant. Niet dat ik culinair expert ben, maar alleez zeg, 'k moet er toch geen tekeningske van maken hé. Ja, 't is daar hetzelfde gelijk langs hier: een babbeltje, wat drinken, je wisselt telefoonnummer en mailadres uit en daarmee

is of was de kous af... dacht ik. Ik spreek van 2017. Per slot van rekening hadden we een reis geboekt en die moest afgewerkt worden.

### **En... ?**

Zeg kom, moet je het nu al weten ? Ewel ja, eenmaal thuis, dan begint het hé. Een eerste telefoontje, een mailtje, hoe zeg je het vlinders in de buik ? Of 't Vier in de broek, dat verstaan de Biestenaars misschien beter?

### **Voor alle duidelijkheid, je hebt al heel wat heen en weer gevlogen ?**

Dat mag je wel zeggen... Ik heb ondertussen al 6 keer naar daar gevlogen. Twee maal per jaar in de vakanties.

### **Je vriendin Pranee is afkomstig uit de Isaan regio, in de provincie Buriram in Thailand. Hoe moeten we het ons daar voorstellen?**

'k Heb het moeilijk om daar een correct antwoord rond te formuleren. Bekijk je het door de ogen van een westerling, een *farang*, zoals de Thai het zegt, zou je de regio bestempelen als armtierig. Geen grootse industriezones, alles kleinschalig, wat eenvoudige landbouw en veeteelt. Men bedruipt zichzelf, men kweekt groenten en dieren, het systeem draait, het leven gaat er zijn gang. Maar ze zijn superrijk op het vlak van behulpzaamheid. Daar leeft men samen, met elkaar en voor elkaar. Medeleven, onze pastoor heeft daar zoveel over gebabbeld in zijn kerk. Maar nu, heb ik het van dichtbij kunnen meemaken. Families leven dicht bij elkaar, om elkaar van dienst te kunnen zijn.



Hier, heeft ieder zijn job, pikt Pranee in. Bij ons moeten we richting grootstad trekken om een goed betaalde job te bemachtigen. Daardoor is men dan ook soms maandenlang weg van huis. Opvang voor kinderen, het opknappen van klussen tot koken, ik kan het niet allemaal opnoemen, het wordt sowieso door de familie opgevangen.

Dat is iets dat ik toch niet ken, hier bij ons, doet Arne verder. Vijf tot zesmaal per dag gaat men daar warm eten, bijna telkens in familieverband. Het zijn geen

feestelijke gerechten, maar het zijn steeds diverse variaties van noedels met varkensvlees maar steeds rijkelijk voorzien van kruiden tot zelfs zeer, zeer pikant.

### **Het is haar eerste verblijf in België, zijn er gelijkenissen met het thuisfront ?**

Thailand is groot en uitgestrekt, ook daar hebben ze grootsteden en alle moderne infrastructuur, alleen is het niet altijd goed en evenredig verdeeld.

Buiten het koude weer valt dat voor de rest wel mee. Waar ze wel van op kijkt is onze gejaagdheid. Snel dit, snel dat, dergelijke houding kent men in Thailand niet. Laatst hebben we onze hoofdstad bezocht en ja ... je kent dat wel metro in, metro uit lopen om tijdig de trein te halen, nee nee dat is haar ding niet. Straks verloopt haar visum en keert ze terug.

### **Bestaat de kans op een definitief verblijf?**

Voor mij niet gelaten, maar laat ons rustig blijven. Je hebt de factor heimwee die zo moeilijk in te schatten is. Ja akkoord er zijn al heel wat Thai in de regio waar ze met babbelen kan, men kan chatten en mailen met het thuisfront, maar toch is die afstand er. De een kan er mee om en een ander niet. En komt die beslissing er, om te blijven dan moet de administratieve molen weer opgestart worden. Kijk man, 'k kan u verzekeren dat dát geen lachertje is. Maar alles, maar dan ook alles moeten ze over u en waar ze terecht komt weten. Terwijl ze met één druk op een toetsenbord alles kunnen opvragen... Nee nee 't moet op papier staan en afgestempeld worden op de verschillende ambassades. Een zot spel. *Chance* dat er hier in Waregem nog mensen zijn die de weg weten in Brussel, want ik denk dat ze anders hier nog niet zou zijn.

**Pranee, mag ik je een behouden thuiskomst wensen en bedankt voor de warme ontvangst en Arne bedankt dat je ons hebt te woord willen staan. Och ja, de beste wensen voor 2020.**

APOTHEEK BONTE 

 056 60 27 77

 Zeswegenstraat 84  
8790 Waregem

# Prijswinnaars 250<sup>ste</sup> Biesteneirke

Naar aanleiding van het 250<sup>ste</sup> jubileumnummer van 't Biesteneirke, kon iedere lezer deelnemen aan een reuzentombola. Er kwamen maar liefst 91 antwoorden binnen, variërend van 32 tot 49. Het exacte aantal was 40. De prijzen werden geschonken door lokale handelaars, waarvoor dank ! Dit zijn de prijswinnaars:



## **Bon 25 euro Gunthers**

Jolien De Keyzer

## **Kubb spel Boss Paints – John Vervaecke**

Filip Vercruyse en Johan Vaneekhout

## **Dubbele fietstas Filvan**

Lucrece Deeren

## **Bon 10 euro frituur Cindy**

Mia Merlier, Lexi Pannecoucke, Marie-Christine Vanden Bulcke, Florence Verplaetse, Gilles De Roo, Frederiek Demaeght, Peter De Boevere, Marleen Derycke, Rosa Van Assche en André Tack

## **Bon 10 euro Bloemeliën**

Rony De Sloovere en Geertrui Bonte

## **Fles cava De Heerlijkheid**

Noël Baele, Katleen Deleu, Gianni De Meester, Tonny Demuytere, Marc De Smyter, Sabrina Derudder, Katrien Vervaecke, Ivan Defrenne, Evi Dryoels, Chris Haeck, Jean-Pierre De Fraeye, Judith Walraevens, Hilde Vermeersch, Petra Barbe en Jacques Vroman

## **Sporttas Del-Sport met diverse gadgets**

### **(o.a. een waardebon van Bakkerij Bracke)**

Johan Vanstechelman

## **Rugzak Interim-Car met diverse gadgets**

Martin Missiaen, Carlos Van Vynckt en Cindy Verbrugghé

## **Tas Sport Vlaanderen met diverse gadgets**

Marye Bakker en Viviane Landsheere

Iedere winnaar werd intussen verwittigd. Proficiat !







We hadden veel lijstjes gemaakt, eurootjes ingezameld om stofjes te kunnen kopen. Het was toch wel spannend: zo de eerste keer een naaidag organiseren. Samen met mijn mede-organisatrice en BFF Mieke, bekeken we alle richtlijnen nog eens, wie wat zou uitleggen, zodat we georganiseerd te werk konden gaan. Iets voor 9 uur kwamen de eerste helpende handen aan en na een kleine speech en een kopje koffie, gingen we van start.



Het eerste uur was het nog een beetje chaos, maar daarna liep het als een geoliede machine. Knippen, doorgeven aan de overlockers om zo bij de stiksters aan te komen. De strijksters streken alle plooiën glad en de dekentjes stapelden zich snel op.

De body's en mutsen waren dan aan de beurt, heel veel fleurige stofjes passeerden door de vele handen en eindigden als setjes op een stapel.

Rond 16.30 uur besloten we te stoppen, zodat we alles konden opwerken. Dat was een goed plan want tegen 18 uur waren we rond. Alle keergaten dichtgenaaid, stofjes opgeruimd, zaal in orde gemaakt. We waren moe, een beetje kapot maar o zo tevreden !!

26 dekentjes en 43 bodysetjes voor die kleine helden, mensen die enthousiast waren over dit doel en stonden te springen om nog eens te komen helpen !!

Warmer kon onze kerst niet meer worden ! Duizendmaal dank aan alle medewerkers en schenkers, zonder jullie stonden we nergens !

Veel succes aan vzw Kleine held, een mooi werk dat we met graagte steunden !

Jouw buurt maakt sinds kort gebruik van de private buurtwebsite Hoplr. Hierop kan iedereen die in Biest woont zich aanmelden om eenvoudig burens te bereiken.

Waarvoor kan je deze buurtwebsite zoal gebruiken?

- ⊗ om je burens beter te leren kennen
- ⊗ om een ladder of boormachine van één van je burens te lenen
- ⊗ om een oproep over een weggelopen huisdier te plaatsen
- ⊗ om een goede loodgieter of betrouwbare babysit uit de buurt te vinden
- ⊗ om mee de inrichting van een nieuw speelpleintje te bepalen
- ⊗ om verkeersproblemen of wegenwerken in de straat te bespreken
- ⊗ om een garageverkoop of buurtfeest aan te kondigen ...

Uiteraard heeft zo'n netwerk pas zin als er genoeg leden zijn. In andere buurten is dit al een succes gebleken. Hopelijk mogen we jou dus ook binnenkort online verwelkomen!

Aanmelden is heel eenvoudig en gratis, de instructies vind je hieronder.

## Je bent uitgenodigd voor de buurt Biest

### Hoe schrijf je in?

1. Download de **mobiele app** of surf naar [www.hoplr.com](http://www.hoplr.com) en vul je adres in
2. Geef je buurtcode in

**GJABV**

3. Schrijf je in voor je buurt

Je persoonlijke informatie is veilig en beschermd in lijn met de nieuwe Europese privacywetgeving



De groep van 100 burens is nabij. Kom erbij en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes in de buurt !

De mobiele app is beschikbaar in de App Store voor iPhone en in de Play Store voor Android

# Cindy en Maxime verkennen Nieuw-Zeeland

tekst: Cindy Callens – foto's: Cindy Callens en Maxime Korber

Woord vooraf van de redactie: eind vorig jaar ontving de redactie een mooi reisverslag van Cindy Callens en Maxime Korber, 2 verliefde Biestenaars die een uitstap naar de andere kant van de aardbol wel zagen zitten. Hun boeiende avontuur willen ze graag delen met de lezers. Vandaag schrijft Cindy over wat het Zuidereiland hen te bieden had. In het volgend Biesteneirke neemt Maxime de pen ter hand en kan je hun belevenissen op het Noordereiland lezen.

Een reis naar Nieuw-Zeeland stond al jaren hoog op het verlanglijstje. Het werd een droom die dit jaar onverwacht in vervulling ging. Het land staat geboekt als één van de mooiste natuurbestemmingen ter wereld en vormde reeds het decor voor bekende avonturenfilms zoals *Lord of the Rings* en *The Hobbit*.

Geografisch is het land een samenvoeging van 2 grote eilanden (het Noorder- en het Zuidereiland). Wie het land wil bezoeken, moet er enige reistijd voor over hebben. In totaal hadden we ongeveer 34 uur (waarvan 22 vlieguren) nodig om voet aan grond te zetten in Queenstown, de start van ons avontuur. Wij trokken met de huurauto van Zuid naar Noord, een rit van ongeveer 3 500 kilometer doorheen bergpassen, vulkanisch gebied, regenwoud en zoveel meer. Unieke landschappen en kleurrijke panorama's. Wij gingen met 't Biesteneirke bij de hand op ontdekkingstocht.



We startten onze reis met een verkenning per boot van de *sounds* in de regio Fiordland. De boot voer langsheen steile bergwanden welke een indrukwekkende verzameling aan watervallen herbergen. Deze regio van Nieuw-Zeeland wordt gekenmerkt door veel regenval waardoor steeds nieuwe watervallen ontstaan. Onderweg spotten we, naast een kolonie

zeehondjes, ook een nieuwsgierige pinguïn die even zijn schuilplaats verliet om zijn bezoekers te verwelkomen. Als afsluiter werden we via de speaker uitgenodigd om op het dek van de boot te gaan plaatsnemen voor een kletsnatte douche. Met de voorzijde van de boot voeren we tot in de waterval. Uniek !

We zetten onze tocht verder noordwaarts richting Mount Cook voor één van de mooiste wandelingen van Nieuw-Zeeland, de Hooker Valley Track. Deze tocht leidde ons over 3 hangbruggen en doorheen kleurrijke landschappen met als beloning een waanzinnig uitzicht over een gletsjermeer. Nieuw-Zeeland in volle schoonheid.

Onze volgende halte was Franz Josef, een klein stadje die zijn naamsbekendheid te danken heeft aan de gletsjer die zich iets verderop bevindt. Hier lieten we onze huurauto even rusten en kozen voor een ander vervoermiddel, de helikopter. Onze sympathieke piloot vloog vakkundig doorheen de vallei om het toestel vervolgens te laten landen op het gletsjerijs, het startpunt van een gegidste tocht van ca. 2 uur doorheen het surreële landschap van ijs en sneeuw.



Ons avontuur op het Zuidereiland sloten we af in het Abel Tasman National Park. Het park is grotendeels autovrij en is een combinatie van regenwoud en goudgele stranden. We bonden onze wandelschoenen aan en namen de watertaxi om het startpunt van onze wandeling te bereiken. De dag erna besloten we de kustlijn per zeekajak te verkennen. Samen met een gids en een pas gehuwd koppel voeren we langsheen een prachtige rotsformatie, *split apple rock*.

Intussen was de tijd aangebroken om de oversteek te maken naar het Noordereiland. Het Zuidereiland bracht ons zoveel moois. We namen de ferry richting de hoofdstad Wellington. Hoe het ons is vergaan op het Noordereiland ? Dat lees je in de volgende editie van 't Biesteneirke.

Fijne weetjes:



Nieuw-Zeeland is officieel het meest geïsoleerde land ter wereld. De dichtste buur is Australië op ongeveer 2.000 kilometer afstand. Ter illustratie: Als een Nieuw-Zeelander op de koffie wil gaan bij zijn Australische buur, doet hij er minstens 3 uur over om met het vliegtuig de oversteek te maken.



Door zijn isolement is het land ook de habitat van een aantal bijzondere diersoorten. De meest unieke eilandbewoner is de kiwi. Niet te verwarren met het fruit dat u in de winkel koopt. Het is ook de naam van een loopvogel die uitsluitend in Nieuw-Zeeland is gehuisvest. De kiwi is een nachtvogel waardoor hij zeer moeilijk in het wild is te spotten. Zijn vacht doet denken aan de bruine schil van zijn naamgenoot. De plaatselijke bevolking is zeer trots op hun *nationale mascotte*. Niet voor niets worden de Nieuw-Zeelanders ook wel eens kiwi's genoemd.



## Wist je dat...

---



... er ongeveer 360 aanwezigen waren op de nieuwjaarsreceptie in het SOB De Roose op zondag 5 januari ?

... de wielervedstrijd Dwars door Vlaanderen op woensdag 1 april dwars door de Biest rijdt ? De dames starten om 12.45 uur op het Boekenplein en rijden onmiddellijk naar Deerlijk via de Rooseveltlaan, Vredestraat, Bieststraat, Kuipersstraat, Henri Lebbestraat en de Deerlijkseweg. De heren eliterenners passeren een groot halfuur later op hetzelfde traject.

... de stad een principieel akkoord met Administratie Wegen en Verkeer heeft om langs de Verbindingsweg (kant oefenpleinen) een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen ? De bedoeling is dat men tussen de tunnel onder de Expresweg en Het Pand maar op 1 plaats meer de rijweg moet dwarsen en dit is in de Zuiderlaan ter hoogte van de Meersstraat, aan de gloednieuwe rotonde met brede middenberm voor een snelheidsremming en een comfortabele oversteek. Het dubbelrichtingsfietspad t.h.v. de parking Expo wordt momenteel aangelegd.



Op vrijdag 27 december vond de 1<sup>ste</sup> kerstdrink Biestende plaats. Tussen 17 uur en middernacht kon iedereen die houdt van sfeer en gezelligheid terecht op het basketpleintje naast het ontmoetingscentrum De Roose.

Naar schatting 250 aanwezigen konden genieten van warme en koude drankjes. De glühwein en Hasseltse koffie vloeiden rijkelijk en in de late uurtjes waren de pintjes en flessen jenever erg in trek bij *de jeugd*. Het geheel werd aangekleed met paletten, bijhorende kussens, vuurkorven en vooral veel lichtslingers.

De volgende editie van Biestende is gepland op zaterdag 26 december.

## Kinderen gedoopt in de Sint Jozefskerk sinds februari 2019

bron: parochiale eenheid Sint-Paulus

-  Victor, zoon van Kurt Douterloigne en Patricia Bogaert
-  Clément, zoontje van Wouter Goedefroidt en Chanel Demoor
-  Rejoice, dochtertje van Lili Itosere
-  Jona, zoontje van Hannes De Rynck en Petra Decock
-  Ella, dochtertje van Joachim Decock en Delphine Dumont
-  Jaidey, dochter van Giovanni De Clercq en Magali Soens
-  Louis, zoontje van Dimitri Derycke en Emeline Haeck
-  Martha, dochtertje van David Dawat Eden en Eden Hale Mekonen
-  Marcel, zoontje van Stijn De Meyer en Lore Himpe

## Wist je dat...



... Georges Verhaeghe in het najaar te zien én te horen is in het VTM-programma The Voice Senior ?

... de Tirolerhut aan de oprit van de E17 een succes was voor jong en oud ?

### **Stedelijk ontmoetingscentrum De Roose – [www.waregem.be/ontmoetingscentra](http://www.waregem.be/ontmoetingscentra)**

- ✓ reservaties en info: Paul Kindt – 056 60 12 78 – paul.kindt@outlook.be
- ✓ verantwoordelijke februari: Elie De Clercq – Jacques Vroman – 0474 92 65 68

### **Samana Biest-Nieuwenhove**

- ✓ info: Annie Vanbruaene - 0473 52 57 19
- ✓ dinsdag 4 februari: hobby (SOB De Roose)
- ✓ dinsdag 18 februari: pannenkoekennamiddag (SOB De Roose)

### **Okra**

- ✓ info: 056 60 55 10
- ✓ woensdagen 12 en 26 februari: kaarting (SOB De Roose)

### **KWB Sint-Jozef Biest**

- ✓ info: 056 61 08 34 – kwbdebiest@gmail.com
- ✓ iedere woensdag om 19.30 uur: wandelen met start aan de kerk, iedereen welkom

### **OK Waregem – [www.samen-na-kanker.be](http://www.samen-na-kanker.be)**

- ✓ info: Kathleen Vandenbroucke - 0472 64 33 74 - waregem@samen-na-kanker.be
- ✓ iedere woensdag van 13.30 tot 14.30 uur: yoga (SOB De Roose)
- ✓ dinsdag 25 februari: massage voor leden (SOB De Roose)

### **Project Biest – [projectbiest@gmail.com](mailto:projectbiest@gmail.com)**

- ✓ maandag 10 februari om 20 uur: algemene vergadering (SOB De Roose)

### **Sint-Michielsbeweging – [www.sint-michielsbeweging.be/waregem](http://www.sint-michielsbeweging.be/waregem)**

- ✓ iedere zondag om 10.30 uur: jongeren- en gezinsviering in de kerk

### **'t Biesteneirke – [www.biesteneirke.be](http://www.biesteneirke.be)**

- ✓ info: 056 61 64 19 – redactie@biesteneirke.be
- ✓ donderdag 27 februari om 19 uur: algemene vergadering (SOB De Roose)
- ✓ teksten maartnummer binnen vóór 20 februari, bij voorkeur via e-mail



#### **Matcars Waregem BVBA**

Flanders-Fieldweg 34 bus A  
8790 WAREGEM

Telefoon: 056605560  
Email: [info@matcars.be](mailto:info@matcars.be)